

Buddyhuis

Een luisterend oor of een goed gesprek met een buddy over kanker.



“Als lotgenoten begrijp je elkaar als geen ander! En dit is een mooi en fantastisch initiatief om met elkaar in contact te komen! Zo kan iemand voor jou een Buddy zijn of jij kan dat voor een ander zijn.”



BUDDYHUIS

Wie de diagnose kanker krijgt, kan overspoeld raken door gevoelens van angst en onzekerheid. Hoe verwerk je de diagnose, wat staat je te wachten en hoe ga je om met de gevolgen van een behandeling? Contact met een ervaringsdeskundige of lotgenoot kan dan heel waardevol zijn.

Om deze reden is Buddyhuis opgericht.

Je eigen buddy

Bij Buddyhuis kunnen patiënten hun vragen en zorgen over kanker bespreken met een ervaringsdeskundige. Dit is een patiënt die ooit eens dezelfde diagnose kreeg, een behandeling heeft ondergaan en de ziekte heeft verwerkt. Wij noemen dit een buddy. Een buddy begrijpt u vaak beter dan wie dan ook. Het contact kan gaan van een appje, belletje tot ontmoeting.